

DE SISTA ÅREN...



VÄSTERBOTTENS SKYTTEFÖRBUND
&
VÄSTERBOTTENS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND

1994 - 2010

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
FÖRORD	4
VÄSTERBOTTENS SKYTTEFÖRBUND	5
VÄSTERBOTTENS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND.....	6
SKYTTE I VÄSTERBOTTEN.....	7
SKJUTBANORNA I VÄSTERBOTTEN.....	11
SKYTTEHALLEN I VINDELN.....	12
SKYTTEHALLEN I UMEÅ	13
BIDRAG.....	14
HEMSIDAN.....	15
SKYTTEFÖRENINGAR	16
FÖRBUNDETS ORDFÖRANDE, STYRELSEORDFÖRANDE, SEKRETERARE SAMT SSO.....	16
INDIVIDUELLA NM-TECKEN TILL VÄSTERBOTTENSSKYTTAR	17
INDIVIDUELLA SM-TECKEN TILL VÄSTERBOTTENSSKYTTAR.....	17
FÖRBUNDSSEGRAR VID SM TILL VÄSTERBOTTEN	18
FÖRENINGSEGRAR VID SM TILL VÄSTERBOTTENSFÖRENINGAR	18
SLUTORD	19

Förord

Sammanläggningen mellan Skytteförbundet, Ungdomsskytteförbundet och Sportskytteförbundet har tagit en stor del av min sista tid som förbundsordförande. Sammanläggningen var nog nödvändig för skytterörelsen med tanke på hur medlemsantalet i förbunden har minskat betydligt de sista åren. För att kunna vara konkurrenskraftig, synas och höras behöver man en stor organisation.



Det inledningsvisa motståndet till sammanslagningen upplevde jag som brist på information och delaktighet. Det var svårt att från centralt håll få ut informationen till enskilda skytteföreningar i länet. Vi i styrelsen genomförde många möten för att kunna sätta oss in i "Vart är vi på väg", "Vad behöver göras" mm. Vi var nog många som tyckte att det gick för fort från centralt håll.

En arbetsgrupp bildades med representanter från Västerbottens Skytteförbund, Västerbottens Ungdomsskytteförbund och Västerbottens Sportskytteförbund. Förslag på den nya styrelsens organisation utarbetades. Informationsmöten genomfördes med skytteföreningarna i länet för att informera om det nya Skyttesportförbundet. Frågorna var många och en del fick vi vidarebefordra till Skyttesportförbundet för att få klarhet. Många frågor berörde ekonomi och medlemsavgifter. Dessa frågor var naturliga eftersom Västerbottens skytte- och ungdomsskytteförbund har fostrats i en helt annan kultur jämfört med Västerbottens Sportskytteförbund när det gäller ekonomi, t ex bidrag, medlemsavgifter mm. Skillnaden mellan förbunden avseende eget kapital var stor men en lösning utarbetades.

Västerbottens Skytteförbunds och Västerbottens Ungdomsskytteförbunds kapital kommer att gagna nationellt gevärsskytte och ungdomsskytte. Gemensamma styrelsemöten har genomförts för att underlätta övergången.

Thomas Jonsson
Styrelseordförande



Västerbottens Skytteförbund

I egenskap av "ålderman" inom Västerbottens Skytteförbund har jag ombetts göra en kort återblick med anledning av att Västerbottens Skytteförbund läggs ner. För min del handlar det om 52 år som tävlande och 40 år av ledarskap på olika nivåer. En återblick väcker många tankar och minnen. Sköna minnen. Men också viss mån av nostalgi och vemod.

Självklart måste förändringar ske. I dagens samhälle är stillestånd lika med tillbakagång och det gäller naturligtvis även skytteverksamheten. En sammanslagning av skytteorganisationerna i Sverige har diskuterats av och till och 2008 togs beslut att frivilliga skytterörelsen (FSR) Sportskytteförbundet och Ungdomsorganisationen går samman och bildar ny organisation Skyttesportförbundet.

FSR som omfattat 27 skytteförbund däribland Västerbottens Skytteförbund har tillsammans med 20-talet andra frivilligorganisationer sorterat under försvarsmakten och därifrån haft ett bra ekonomiskt stöd. Det gäller på såväl central som regional nivå.

Västerbottens Skytteförbund har genom åren haft ett utomordentligt bra samarbete med Västerbottens Regemente I20. Efter regementets nedläggning 2000 har det fina samarbetet fortsatt med Västerbottensgruppen som haft det militära ansvaret i Västerbotten.

Skytteförbundet har genom föreningarna haft en mycket aktiv verksamhet inom framför allt kal. 6,5 och K-pist. På senare år även kal. 22 och luftgevär. Skidfältskyttet som tidigare var en stor sport bör inte glömmas i sammanhanget. Skyttet var en stor och framgångsrik sport i Västerbotten med stort mediainteresse. Till och med 80-talet kunde en skyttesegrare pryda första sidan i ortstidningarna. Detta skapade ett starkt varumärke för skyttet som tyvärr försvunnit. Skyttet tillhör en av få sporter där män och kvinnor tävlar på samma villkor.



Precis som inom samhället i övrigt har skyttesporten påverkats av den tekniska utvecklingen. Tidigare framför allt vad gäller gevär, ammunition och övrig utrustning och på senare tid framför allt utvecklingen inom elektronik och data.

Geväret måste väl anses som ett något kontroversiellt idrottsredskap och har av myndigheterna omgärdats av starka restriktioner vad gäller förvaring och handhavande. Skytterörelsen har därför lagt mycken möda på utbildning i vapen- och säkerhetsfrågor. Det sk gevärsskyttekortet är idag ett obligatorium.



När det gäller tävlingsarrangemang har Västerbottens Skytteförbund haft uppdrag och med stor framgång arrangerat SM-tävlingar och riksmästerskap.

Eftersom jag under många år haft förmånen att delta i den centrala funktionen inom FSR har jag fått riklig information om hur skyttet på olika nivåer bedrivits i Sverige. Därför kan jag med fog påstå att Västerbottens Skytteförbund tillhört Sveriges absolut starkaste förbund såväl tävlingsmässigt som administrativt. Det i sin tur beror på att Västerbottens Skytteförbund förfogat över ett stort antal dugliga ledare på såväl förbunds- som föreningsnivå. Skyttets fostran av ungdomar har för Västerbottens del utgjort en mycket större del än vad folk i allmänhet vet och jag ser det som en tillgång att ha få se och uppleva detta.

Många tankar dyker upp när man sätter sig ner och tänker tillbaks på dom 50 år jag deltagit i det västerbottniska skyttet. Många såväl trevliga som dråpliga episoder har inträffat. Så här i teknikens tidevarv tänker jag på första gången vi vid ett SM i banskytte fick uppleva elektronisk markering. Det torde ha varit i början av 70-talet. Fullständigt kaos på markeringen. Tior kom och tio gick. På väg upp till skjuthallen för att skjuta min första serie möter jag den legendariske skytten Jim Sundkvist från Arjeplog. Jag frågar "Hur gick det"? Han svarar "Hör Du Du det är som när man drar i en enarmad bandit, ibland får man nåt, oftast ingenting". I dag kan man sitta hemma och följa resultaten vid ett SM som arrangeras någonstans i Sverige. Vilken utveckling.

Må skytterörelsen i Västerbotten få uppleva en lång och positiv utveckling även om att det inte längre går under Västerbottens Skytteförbunds flagg.

Tore Wikberg

Västerbottens Ungdomsskytteförbund

Verksamheten inom ungdomsskytteförbundet har varierat kraftigt under åren. En starkt bidragande orsak är nog svårigheten att rekrytera duktiga ungdomsledare i våra föreningar. En annan orsak torde vara det växande utbudet för alla ungdomar.



1968 bildades en ungdomsorganisation inom skytterörelsen. 1969/70 godkändes organisationen och fick då även statsmedel för sin verksamhet. Det stora lyftet för ungdomsverksamheten kom 1979 då de blev berättigade att söka landstingsbidrag. 1980 fick ungdomsskytteförbundet 102 504 kr.

Det är inte svårt att förstå Nisse Nordvalls känslor 1980 då landstingsbidraget kom. Han hade från starten 1968 organiserat ett ungdomsskytteförbund och som ordförande under lång tid även utvecklat förbundet till en väl fungerande organisation. Förutom Nisse bör man nämna Bengt Sandqvist som under lång tid fungerade som sekreterare, kassör och utbildningsledare.

Utvecklingen inom ungdomsskytterörelsen har sedan starten varit god. Redan vid starten 1968 bildades ett 10-tal ungdomsföreningar. 1992 fanns det 42 ungdomsskytteföreningar i länet med totalt 2 248 medlemmar. Noterbart är att medlemsantalet inte ökade nämnvärt under åren. Om vi jämför med 1978 så fanns det 2 462 medlemmar fördelade på 17 föreningar.

Vad har man gjort med alla pengar som förbundet erhållit som landstingsbidrag? Förbundet har genom åren lagt ner stora summor i vapensubventioner för att föreningarna skulle kunna köpa in luftgevär och korthållsvapen. Utbildningsinsatser i form av läger för ungdomarna har även de varit relativt kostnadskrävande.



På senare tid har pengarna används till att föreningarna skall kunna delta i större arrangemang typ Skyttiaden som är en mycket stor rikstäckande tävling. Tävlingen startar som en kvalificeringstävling på hemmaplan och slutar med en final i Eskilstuna. Stödet till Skol-SM och övriga SM-tävlingar har även de genererat en del kostnader. De tävlingar som genomförts i förbundets regi har även betalats av förbundet, allt från hallhyror till priser.

Antalet ungdomsskytteföreningar har de senaste åren minskat i takt med att skytteföreningarna avvecklats. 2010 fanns det 18 registrerade föreningar med drygt 400 medlemmar.

Naturligtvis är det idag svårare att engagera och behålla ungdomarna i föreningarna med det utbud som finns. Skyttehallarna har dock bidragit till att luftgevärsskytte och korthållsskytte fortfarande ses som en trevlig och underhållande verksamhet för våra ungdomar. Den största och viktigaste anledningen till att behålla och utveckla våra ungdomar är fortfarande engagerade ungdomsledare. I dag är det bara en handfull föreningar som har bred ungdomsverksamhet och i viss mån även lyckats öka medlemsantalet.

Ola Andersson
Sekreterare



JSM-guldmedaljörerna 2000, Curt Lejon och Christian Lejon



Norrlandsmästerskap Korthåll 2009, fr v Elina Högström, André Olsén, Jasmine Frank

Skyttet i Västerbotten...

Nu när Västerbottens Skytteförbund och Västerbottens Ungdomsskytteförbund "går i graven" och kommer att uppstå i ny skepnad, är det på sin plats att avsluta 117 år med en resumé.

1889 kom ett upprop till landets skytteföreningar att grunda en central styrelse i Stockholm. Så blev fallet och man kan säga, att det var betydande svårigheter i början. Många höga officerare drog åt olika håll. Det ekonomiska statliga anslaget var 60 000 kronor. År 1893 hände stora omvälvningar inom skytterörelsen. Det började med en Kunglig Förordning den 9 juni, där man bestämde, att skjutning skulle ske även i liggande och knästående, och icke som dithills endast i stående skjutställning. Denna bestämmelse gjorde, att föreningens skjutbanor måste omplaceras, när backslutningar och stenar omöjliggjorde liggande ställning, "emedan taflorna då icke blefvo till fullo synliga". Samtidigt föreskrevs även, att skjutningarna skulle utföras på 100, 200 och 300 meters avstånd, och icke på 240 m (800 fot).

Nu började en omfattande modernisering av skjutbanorna och ställ med papptavlor. Som sista län i Sverige bildades Västerbottens Skytteförbund. Skarpskytteföreningar fanns långt tidigare, Skellefteå 1860 och Umeå 1861. Antalet föreningar ökade, så även antalet skyttar.

Eftersom skyttet var starkt förknippat med Försvaret så ingick exercis och uniformer. Deltog man inte i skjutövningarna kunde man uteslutas. Protester mot denna militäriska atmosfär gjorde att det försvann så småningom.

Inför första världskriget (1914-1919) ökade antalet aktiva skyttar till 15 000 och föreningar till 2 300 och det statliga anslaget var 975 000 kronor för hela landet. Med andra ord aktiviteter över hela riket. På 1920-talet sjönk utvecklingen för att åter stiga i slutet av 30-talet inför andra världskriget. Under alla år har skyttet varit nära anslutet till Försvaret. Här i Västerbotten deltog civila skyttar i början av 1900-talet med utbildning i skjutteknik åt Regementets beväringar. En viss ersättning utgick och märkligt nog hade de tillgång till både gevärs- och ammunitionsförråd. Så småningom tog Regementet själva hand om utbildningen.



Den tekniska utvecklingen tog fart på 1970-talet, både på gevärssidan och ammunitionen, och det gäller i alla tre discipliner. På 6,5 är det Sauer-geväret som gäller och den har lyft upp resultatnivån högst väsentligt.

Nya kultyper med molybden, som ska slita mindre på pipan och även riktmedlen har utvecklats. På korthåll har vapentyperna blivit modernare, så även på luftgevär. Vid val av ammunition måste pipan testas i skottstol och sedan håller man sig till samma parti kulor. Höga krav ställs för att vara med i toppen. De mest ultimata vapnen tillverkas idag i Schweiz och kostar 40-50 000:-

Inom fältskyttet har nya figurer gjort det mera omväxlande och för 300-, 50- och 10-metersskyttet är det elektronisk markering som gäller. Snabbheten att få resultatet på en monitor är uppenbar. Precisionen är förbluffande och uppkopplingen över Internet gör att alla kan följa en tävling framför datorn. 2009 sköts nationella luft-SM på två platser, Umeå och Sävsjö och sådant får vi räkna med i framtiden. Transportkostnaderna är idag höga och detta är ett sätt att få med många skyttar. Ser vi tillbaka på 1930-talet i Västerbotten, så sköt man förbundsmästerskap på tre platser i länet, Umeå, Lycksele och Skellefteå.

Försvinner papperstavlorna? Ja, utvecklingen går rasande fort och snart har vi kanske fältskyttefigurer med elektronisk markering. Kanske vi då har mobil överföring på grund av de långa avstånden.

Behovet av utbildning aktualiserades då beslutet om att inrätta ett "grönt kort" inom skyttet kom. Många hade negativa synpunkter på skyttekortet men i Västerbotten gav det ett bra utslag beroende på bra lärare och examinator. Kortet innebar att skytten genomgått en grundutbildning och kan säker vapenhantering. Skyttets etik behandlades och man försökte lyfta upp skjuttekniken, i kortet ingick också tävlingslicens. Även junior-skyttekortet togs av många ungdomar. Genomgående inom skyttet är att utbildningen måste bli effektivare. Varje tränings-tillfälle måste en tränare finnas på plats. Korrigerade felen tidigt annars blir det lätt olater. Köp in en tränare söderifrån och samlalla intresserade för genomgång. Det kostar några 1000-lappar men lönar sig i längden.



6,5 SKYTTE

Under årens lopp har skyttarna i Västerbotten tagit ett 50-tal SM-medaljer, för att inte tala om alla lagsegrar av såväl seniorer, veteraner som juniorer, ett imponerande facit.

Ja, resultatmässigt har Västerbottenskyttar haft en hög klass. Legendariske mästerskytten Sten Edlund har skjutit ihop 28 förbundsmästerskap och det är nog svårslaget. Tänk att få avsluta sin skyttekarriär som Sten gjorde, vid 80 års ålder, med att tangera svenska rekordet i en bantävling i Östersund. Det är bara att lyfta på hatten och buga.



På 2000-talet har Dan-Ivan Karlsson, bild t v, dominerat med sina två SM-guld år 2002 och 2004. I Skövde 2004 slog han även ett nytt Svenskt Rekord i ställningar för veteraner med 330 p. Samma år och plats slog Curt Lejon till och blev SM-mästare i seniorernas liggandemästerskap. Året efter övertogs titeln av Lars Möllsten när tävlingen avgjordes i Halmstad.

Västerbottenskyttar håller sig väl framme och det är bara att beklaga, att banskyttet avtar mer och mer, men hur ändrar vi på det? Förbundets enda 300-metersskjutbana som håller SM-kvalitet är den i Ramselefors med sina 24 ställ med elektronik.

6,5 FÄLTSKYTTE



Fältskyttespecialisten Peder Vahlberg, bild t v, dominerade stort under åren 1995, 1998, 2000 och 2002 då han med sina 4 Vinterriksskyttemästerskap firade stora triumfer. Toppen kom 2002 då Peder blev Nordisk fältskyttemästare. Även två SM-guld finns bland alla hans segrar och det var åren 1996-1997. Peder blev även, som ende Västerbottning hittills, framröstad som årets skytt 1996. Ja, nog är det en hög nivå minsann.

Gillis Engman, bild t h, också specialist inom fält tog sitt SM-guld som senior 1996 och SM-guld som veteran 2002. Det är få förunnat att kunna dubblera.



Under årens lopp har hårda dueller utspelat sig mellan Norrbottenskyttar och Västerbotten och det har visat sig att kvaliteten på länets fältskyttar har varit hög.

6.5 SKIDFÄLTSKYTTE

Denna numera helt utdöda gren var det nationella skyttets variant på den olympiska grenen skidskytte. I tävlingsmomentet ingick skidåkning på tid mellan fältskyttestationer med okända avstånd där man fick tillägg för varje bom.

1995 arrangerades SM-tävlingarna i Umeå och för första gången korades även en mästare i den nya veteranklassen. Dan-Ivan Karlsson blev den allra första veteranmästaren i grenen. Ramselefors tog även hem lagsegern vilket var den 9:e lagsegern i skidfältskytte för föreningen. Vid samma mästerskap segrade Anders Brodin i juniorklassen.

Grenens sista mästerskapstävling avgjordes 2005.



KORTHÅLL

Korthållsskyttet har haft det svårt att utvecklas, beroende på att det antagligen är den svåraste skyttegrenen. Tekniken har på senare år höjt resultaten väsentligt. Den vindkänsliga kulan är svår att bemästra, därför kom 50-metersskyttehallar som en välsignelse. Ramselefors har en 24-ställsbana ute och 16 ställ inomhus medan Umeå har 20 ställ ute och 15 ställ inomhus.



Dan-Ivan Karlsson, har tagit inte mindre än tre SM-titlar i ställningar bland veteranerna där han även innehar det ännu gällande svenska veteranrekordet på 322 p.



Thomas Holmlund, bild t h, har även han tre SM-titlar, varav två seniortitlar, och var väldigt framgångsrik i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Thomas var även under många år innehavare av det svenska rekordet i ställningar med fina 334 p. Två guldmedaljer har Christian Lejon, bild t h, tagit medan Håkan Lidman, bild t v, och Magnus Lindkvist skjutit hem varsin titel.

Nog håller korthållsskyttet en hög nivå och våra skyttar har hedrat Västerbotten vid många tävlingar i vårt land.

KORTHÅLL FÄLT

Är en senare tävlingsform som började 2002, då grenens första SM arrangerades. I Västerbotten har Drängsmark, Burträsk, Rundvik, Ramselefors och Umeå arrangerat tävlingar och antalet skyttar ökar så sakteliga.

Flest förbundsmästerskapstitlar har Stefan Thorin, bild t h, lagt beslag på. Att lägga en fälttävlan i korthåll kräver mindre områden och grusgropar kan med fördel användas. Utveckling sker hela tiden och föreningarna åstadkommer trevliga tävlingar.



LUFTGEVÄR.

Vi får inte glömma luftgevärsskyttet som dominerats av damerna. Rationell träning och moderna skyttehallar med elektronisk markering har hjälpt till att höja resultaten bland eliten. Största tävlingen är Skyttiaden som vänder sig till ungdomar som i ett cupsystem slår sig fram till en riksfinal som avgörs i Eskilstuna. Det är en svår väg att passera: föreningstävling, förbundsomgång och regionomgång, där de bästa i respektive åldersklass slutligen får åka till finalen. Många av våra ungdomar har stått högst upp på pallen i finalen och varför inte Skyttiaden fått SM-status för ungdomar är en gåta.

Det nationella luftskeppet har först på senare tid fått SM-värdighet och Västerbotten hänger med. 2009 avgjordes den ena av två samtidiga SM-tävlingar i Umeå och när sammanställningen gjorts stod det klart att Ramselefors, bild t h, vann SM-guld i föreningslag-tävlingen. Laget bestod av fr v Maria Hägglund, Hanna Strömberg och Kristina Häggström.

En annan typ av luftgevärsskytte är "falling target" alltså fallmålsskytte. I södra Sverige är den formen populär men inte här uppe i norr. Falling target har konstigt nog haft SM-status i 10 år och borde ha etablerats som tävling även här.

Duktiga ledare försöker att matcha fram alla ungdomar från sittandeskytte till skytte i stående. Det är ett stort steg och resultaten kommer så sakteliga. Det är inte lätt att locka nya ungdomar till våra skyttehallar då dagens samhälle bjuder på allt fler olika aktiviteter. Vad gör vi? Vi måste jobba vidare med att fylla på underifrån och ordna utbildning.



SAMMANFATTNING

Denna lilla skrift får tjäna som sinnebilder för alla dem, som genom nitiskt, oegenlyttigt och hängivet arbete möjliggjort den imponerande verksamhet, som utförts i förbundets regi under de 117 gångna åren.

Det vore orätt att här söka jämföra eller inbördes värdera arbetet som skytteledare, deras insatser har ju skett under vitt skilda betingelser. Vi får inte glömma de aktiva skyttarna. För dem alla har förbundets bästa, dess storhet och framgång, varit ledstjärnan.

Berndt Thorin



JSM-deltagarna 2000, fr v Mikael Lundström, Marcus Sandberg, Johan Zakrisson, David Karlsson, Christian Lejon, Magnus Lindkvist, Lars Möllsten, Lars Sandström och Curt Lejon.

Skjutbanorna i Västerbotten

"Med skjutbana avses en permanent anläggning utom- eller inomhus som används för utbildnings-, övnings- eller tävlingsskytte. En anläggning anses permanent då den är utrustad med fast eller rörlig anordning för uppställning av mål och markerad plats för skytt. Med skjutbana avses också en anläggning inom ett tivoliområde där skjutvapen som laddas med projektiler används."

"En skjutbana skall vara anlagd så att den erbjuder god säkerhet för personer som använder anläggningen eller som annars vistas på eller i närheten av den. Därutöver skall krav enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt miljöbalken vara uppfyllda."

Dessa stycken är utdrag ur Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av en skjutbana (FAP 525-1)

I Västerbottens län finns f n ca 450 skjutbanor. Huvuddelen av dessa - drygt 300 - är rena jaktskyttebanor med tyngdpunkt på viltmål 80 m rörligt mål (älgbanor).

Länets Skytteföreningar har i dag 83 banor där 43 av dem tillåter skjutning på upp till 300 meters avstånd. Banorna har naturligtvis mycket varierande kapacitet och standard men uppfyller SäKB Civilt skytte 2010 krav och bestämmelser.

Vid de återkommande besiktningarna (vart femte år) har de flesta banorna – där aktivt skytte fortfarande bedrivs - endast marginella anmärkningar att rätta till. Flest förekommande brister är igenväxande kulfång och störande slyuppslag och växtlighet på banan mellan skjut- och målplats vilket kanske är ett tecken på att banan inte används så ofta.

I samband med Regementets nedläggning så avdelade Högkvarteret medel för att iordningsställa och komplettera ett antal befintliga föreningsbanor för att klara Hemvärnets övningsbehov. Satsningen resulterade i 13 st väl rustade skjutbanor fördelade över länet samt avtal mellan Försvarsmakten och föreningarna om årligt ekonomiskt stöd för fortsatt underhåll.

Att Hemvärdet därefter i olika omgångar omorganiserats, personellt reducerats och valt andra övningsformer än tidigare (bland annat större förbandsövningar) kan tydligt avläsas i eftersatt underhåll på ett antal av dessa banor.

12 föreningar har under de senaste åren upphört med sitt långhållsskytte och överlämnat sin bana till jaktorganisationen på orten eller helt enkelt lagt ner banan, återställt marken och upprättat nöjdförklaring med markägaren. Tyvärr så finns också allt för många exempel på att verksamheten har upphört och att skjutbanan står och förfaller.

Jag har hitintills medvetet uttryckt mig i ganska allmänna ordalag och inte utpekade föreningar eller orter men tillåter mig att göra ett undantag: Skjutbanorna i Ramselefors ser jag som ett skolexempel på en välskött anläggning med rationell verksamhet och stor kapacitet. Tänk om det fanns flera såna!

Om man enbart ur ett skjutbaneperspektiv, utifrån vad som syns vid besiktningarna, skulle bedöma vilket skytte som är mest frekvent i de ännu fungerande föreningarna så är det luftvapen- och korthållsskytte, discipliner som till stor del tilltalar och praktiseras av våra ungdomar.

Detta torde ge en fingervisning om vilken som är den viktigaste gruppen att satsa på, om skyttet skall ha en chans att vara kvar, utvecklas och i framtiden även utveckla de skjutbanor som en gång i tiden blev *"anlagda så att de erbjuder god säkerhet för personer som använder anläggningen eller som annars vistas på eller i närheten av den"*.

Karl-Erik Ragnarsson
Statens Skytteombud, SSO



Skyttehallen i Vindeln

I början och mitten av 80-talet bedrev Ramselefors Skytteförening sin luftgevärsverksamhet i mer eller mindre provisoriska lokaler i Vindeln. Med eldsjälarna Nisse Nordvall, Thore Wretell och Dan-Ivan Karlsson i spetsen jobbade man under många år för att Vindelns kommun skulle ordna en permanent skyttehall och när beslutet togs att man skulle bygga en helt ny idrottsanläggning med både idrotts- och ishall verkade äntligen möjligheten öppnas. När det första beslutet fattades blev det därför många besvikna miner eftersom skyttehallen trots allt inte fanns med i planeringen. Ännu en lång rad med möten med kommunen genomfördes och till slut ändrades beslutet så att det även omfattade en skyttehall som skulle byggas i anläggningens källare. Från den allra första träffen till det avgörande beslutet deltog Nisse Nordvall i ett 40-tal möten med kommunen.



Det beslutades att anläggningen skulle kunna användas för både luft- och korthållsskytte. Även viltmålskytte från 50 meter och pistolskytte från 25 och 50 meter skulle kunna bedrivas i anläggningen. Totalt byggdes 38 banor för luftsytte från 10 meter och 16 banor för skytte från 25 eller 50 meter. Veckorna innan invigningen jobbade många av föreningens medlemmar praktiskt taget dygnet runt för att allt skulle bli klart i tid. Montering av bord, skenor och taveltransportörer gjorde att många personer, med arbetsledaren Dan-Ivan Karlsson i spetsen, i princip bodde i hallen från den 21 september tills allt stod klart till invigningen. Totalt lades det ner mer än 1000 timmar, varav ca 700 ideella, på att färdigställa anläggningen. En tung arbetsbörda för Jan-Erik Karlsson, Dan-Ivan Karlsson och Thure Karlsson som arbetade med skyttehallen för kommunen under dagtid och för föreningen på kvällar, nätter och helger.

Vindelns skyttehall invigdes med pompa och ståt den 7 oktober 1989 med representanter från både Frivilliga Skytterörelsen (FSR) i form av Filip Gerhardsson och Skytterörelsens Ungdomsorganisation (Skytte-UO) i form av Steve Gunnarsson och Göran Nygren.



Den legendariske OS-guldmedaljören Ragnar Skanåker tillsammans med sina landslagskollegor Benny Östlund och Bengt Kamis var speciellt inbjudna för att skjuta pistol dagen till ära och Skanåker sa att skyttehallen var "en av världens bästa, kanske den allra bästa" vilket naturligtvis var ett fantastiskt högt betyg. I samband med invigningen avlossades det första officiella skottet i skyttehallen av Ragnar Skanåker i luftpistol och resultatet blev naturligtvis en inertia. Tavlan finns f ö fortfarande inramad och signerad i skyttehallen.

Den första tiden var det en enorm anstormning till skyttehallen och vissa kvällar var det över 100 intresserade som provade på luftgevärsskytte.

Hösten 2006 installerades elektroniska tavelställ på samtliga 16 korthållsbanor och 8 av luftgevärsbanorna. Tavelställena används under sommarhalvåret på skjutbanan i Ramsele där samtliga 24 banor används för korthållsskytte. De 8 elektroniska banorna för luftgevärs används vid träning av föreningens mer elitinriktade skyttar.

I skrivande stund erbjuder skyttehallen följande möjligheter:

Luftvapenskytte, 10 m: 38 banor med taveltransportörer för skytte i stående eller sittande med höj- och sänkbara bord. Möjlighet att skjuta på 8 elektroniska Megalinkbanor finns.

Korthållsskytte, 50 m: 16 elektroniska Megalinkbanor för skytte i alla ställningar. Vid varje bana finns ett upp- och nerfällbart bord för skytte i ställningar och liggande.

Viltmålskytte: Från 50 meter mot rörligt mål i form av löpande vilt. Målindikering med siffror på elektrisk tavla. Reglerbara hastigheter på det löpande målet. Även viltmålskytte med luftvapen erbjuds.

Pistolskytte: 16 elektroniska Megalinkbanor för skytte från 50 eller 25 meter.

Lars Nordvall
Ramselefors Skytteförening

Skyttehallen i Umeå

Umeå har under mycket lång tid haft en framgångsrik verksamhet inom skyttet. Skyttarna har oftast fått hålla till i mer eller mindre provisoriska lokaler. Föreningarna har länge försökt påverka kommunen att prioritera investeringen i en inomhushall för skytteföreningarna i Umeå. I slutet av 1990-talet tog tankarna på en ny skyttehall ordentlig fart. Anledningen till detta var främst två händelser. Den ena var att Lapplandsbrigaden och Västerbottens regemente lades ned och därigenom frigjordes många lokaler på regementsområdet som skulle kunna användas till andra verksamheter. Den andra händelsen var att regeringen beslöt att etablera en polisutbildning vid Umeå universitet. Tankar om en samlokalisering av skytterörelsen och polishögskolan i en ny skyttehall väcktes och kontakter togs med kommunen. En arbetsgrupp med företrädare för alla intressenter bildades och kom att sedermera även att fungera som referensgrupp för byggherren.

En lämplig lokal i form av ett tomt stridsfordonsgarage på regementsområdet syntes lämplig. Med en yta på 1 300 kvm skulle all tänkt verksamhet kunna inrymmas. Lokalen skulle kunna användas för både gevärs- och pistolskytte på 10, 25 och 50 meter samt även för viltmålsskytte. Dessutom skulle polishögskolan kunna använda lokalen för sin skjututbildning. Planerna realiserades genom att Umestans företagscenter axlade rollen som byggherre och fastighetsägare/hyresvärd.

En central fråga i den gemensamma arbetsgruppen var hur finansieringen av skyttehallen skulle ske. Efter många diskussioner och förhandlingar kom man fram till en lösning där polishögskolan skulle stå för ca 1/3 av hyreskostnaden, medan skytteföreningarna och kommunen tillsammans stod för 2/3. Genom att försvarsmakten via dåvarande Västerbottensgruppen tog en stor del av hyreskostnaden för skytterörelsen blev det en gynnsam affär för föreningarna, då deras insats inskränker sig till delar av driftkostnaden. För att samordna administration och drift av den nya hallen bildade skytteföreningarna Umeå Skytteallians, bestående av 120 skytteförening, Umeå pistolskytteklubb, Umeå skytteförening, Sävar jaktskytteklubb, Brattvall jaktskytteklubb och Umeå jaktskytteklubb.

Skyttehallen stod klar hösten 2001 och var då Sveriges modernaste. Vid invigningen den 12 oktober fanns den olympiske mästaren Jonas Jacobsson på plats för att skjuta det första (officiella) skottet, som naturligtvis blev en fullträff. Representanter från kommunen, försvarsmakten, polishögskolan, FSR, Skytte-uo, skytteförbunden och föreningarna fanns naturligtvis på plats då fritidsnämndens ordförande Christer Lindwall förklarade hallen för invigd.



LITE FAKTA OM HALLEN:

- 40 elektroniska Megalinkbanor för luftvapenskytte
- 15 elektroniska Megalinkbanor för gevär- och pistolskytte med finkaliber på avstånd upp till 50 m
- 15 elektroniska Megalinkbanor banor (3 grupper) för snabb- och sportpistolsskytte 25 m
- Det är möjligt att skjuta på 15 banor för pistol 25 m samtidigt som 20 banor för luftvapen
- 15 banor för PPC-skytte med pistol på avstånd upp till 50 yards
- Bana för viltmålsskytte (vildsvin) på 50 m för 3 samtidiga skyttar
- 2 flyttbara banor för viltmålsskytte på 10 m
- 2 banor för fallmålsskytte för luftgevär
- Kaféutrymme/köksdel med plats för 30 personer med datorpresentation av liveresultat
- Lektionssal med plats för 50 personer i anslutning till kafédelen
- Genom ett intranät visas liveresultat även ute i skjuthallen samt i lektionssalen om så önskas

Hallen utnyttjas vardagar dagtid av polishögskolan och kvällar/helger av de anslutna föreningarna. Den hyrs också ut till Jägarförbundet och till olika företagsarrangemang via föreningarna. Hallen är därigenom i princip bokad varje kväll och varje helg året runt.

Avslutningsvis skänker vi en tacksamhetens tanke till de företrädare för Umeå kommun, försvarsmakten, föreningarna och polishögskolan som aktivt verkade för hallens tillkomst och i det sammanhanget måste vi särskilt nämna Tore Wikberg, Umeå skytteförening, i egenskap av eldsjäl och sponsor.



Håkan Lindkvist och Sören Olsson
Umeå Skytteförening

Bidrag

FÖRSVARSMAKTSBIDRAG

Västerbottens skytteförbund har årligen erhållit ett verksamhetsbidrag från FSR (statligt medel från försvaret) som tilldelats med hänsyn till antal medlemmar och verksamhet. Bidraget har bestått av ett administrationsbidrag samt ett bidrag för försvarsinformation, rekrytering och utbildning.



Bidraget har främst använts till att anordna Förbundsmästerskapen samt till att stödja SM-lagen med resor och anmälningsavgifter. Även priser till samtliga hemmabanetävlingar har förbundet stått för. Skytteförbundet har även bekostat tävlingsprogrammet, samtliga skytte- och hedersmedaljer samt kostnaden för C-G Wallmans hederspris.

Bidraget har även inneburit att förbundet inte tagit ut några årliga föreningsavgifter. Bidraget sjönk årligen med 5 % men räckte till att finansiera verksamheten fram till år 2007. Från och med 2008 försvann bidraget helt.

LANDSTINGSBIDRAG

Västerbottens Ungdomsskytteförbund har årligen erhållit bidrag från Västerbottens läns landsting.



Bidraget har bestått av ett verksamhetsbidrag och ett ledarbidrag. Verksamhetsbidraget har bestått av ett medlemsbidrag baserat på antal medlemmar samt ett fast bidrag främst baserat på antal föreningar. Ledarbidraget har bestått av bidrag för ledarutbildningar och har utgått med hänsyn till antal utbildningsdagar. Bidraget var avsett för förbundets verksamhet för kvalitets- och utvecklingsarbete och fick inte skickas vidare till lokalavdelningarna.

Västerbottens ungdomsskytteförbund har främst använt bidraget till Skyttiaden, SM-tävlingar, hyra av luftgevärshallar, vapenbidrag vid köp av korthålls- och luftvapen, fadderverksamhet, förbundsmästerskap och resor. Bidraget sjönk årligen med cirka 10 % och låg år 2009 på 75 000 kr.

Bo Lindberg
Kassör



Fr v Thorstein Oldrup och Nils Stigholt

Hemsidan

Vår hemsida www.AC-Skytte.com blir mer och mer populär.

Nedanstående diagram visar hur antalet besökare på vår hemsida har ökat de senaste åren.



LITE FAKTA OM HEMSIDAN

Sidan öppnades år 2000. Vi har nu över 10 års resultatlistor där våra Västerbottensskyttar ingår.

På hemsidan finns det över 12 000 filer, exempelvis

ca 3 300 bilder och bildspel på våra skyttar

ca 4 500 resultatlistor och inbjudningar

På hemsidan finns över 600 MB data.

Visste du att den vanligaste tidpunkten att besöka sidan är mellan kl 19:00 och 21:00...



Stefan Thorin

Webbmaster



Skytteföreningar

70 skytteföreningar har under perioden 1994 – 2010 tillhört Västerbottens Skytteförbund varav nedanstående 59 bedrivit verksamhet och redovisat medlemsantal.

Adak-Malå skf	Gardvik skf	Lövånger skf	Sorsele skf
Bastuträsk skf	Granö skf	Marsfjäll skf	Stalon skf
Bjurholm-Balsjö skf	Gräsmyr skf	Meselefors skf	Stavaträsk-Jörn skf
Björkfors skf	Gumboda skf	Myrheden skf	Stensele skf
Brattby skf	Gunnarn skf	Norrfors skf	Sävar skf
Bureå skg	Holmträsk-Svanskele skf	Norsjö skf	Sörmjöle skf
Burträsk skf	Hörnefors skf	Nyluspen skf	Tärna skg
Clemensnäs skf	I 20 skf	Ramselefors skf	Umeå skf
Dorotea skf	Kalvträsk skf	Robertsfors skf	Umfors skf
Drängsmark skf	Karlsbäck skf	Rundvik skf	Vilhelmina skf
Ersmark skf	Kittelfjäll skf	Rödå-Tavelsjö skf	Villvattnet skf
Flarken skf	Klimpfjäll skf	Rönnskär skf	Vormsele skf
FOI skf	Ljusvattnet skf	Skansholm skf	Vännäs skf
Fredrika skf	Lycksele skf	Skellefteå skg	Änåset skf
Fällfors skf	Länged-Håknäs skf	Skrämträsk skf	Åsele skg

38 ungdomsskytteföreningar har under perioden 1994 – 2010 tillhört Västerbottens Ungdomsskytteförbund varav nedanstående 27 bedrivit verksamhet och redovisat ungdomsaktiviteter.

Bastuträsk uskf	Flarken uskf	Marsfjäll uskf	Stavaträsk-Jörn uskf
Bjurholm-Balsjö uskf	Fredrika uskf	Nyluspen uskf	Stensele uskf
Brattby uskf	Granö uskf	Ramselefors uskf	Umeå uskf
Bureå uskg	Gumboda-Änåset uskf	Robertsfors uskf	Vildmännen uskf
Burträsk uskf	Karlsbäck uskf	Rundvik uskf	Vilhelmina uskf
Clemensnäs uskf	Kittelfjäll uskf	Rönnskär uskf	Vännäs uskf
Drängsmark uskf	Lycksele uskf	Skellefteå uskg	

Förbundets ordförande, styrelseordförande, sekreterare samt SSO

Förbundsordförande
1994 - 2000 Anders Kihl
2001 - 2003 Nils Persson
2003 - 2004 Lars Levander
2005 - 2009 Thomas Jonsson

Ordförande i förbundsstyrelsen
1994-2007 Tore Wikberg
2008-2009 Thomas Jonsson

Förbundssekreterare
1994 - 1997 Gustav Eklund
1997 - 2006 Bo Lindberg
2007 - 2009 Ola Andersson

Statens Skytteombud (SSO)
1994 - 2003 Lars Tideman
2003 - Karl-Erik Ragnarsson

Ordförande i Ungdomsskytteförbundet
1994 – 1998 Nisse Nordvall
1999 – 2007 Tore Wikberg
2008 – 2010 Thomas Jonsson

Sekreterare i Ungdomsskytteförbundet
1994 – 1996 Ulla Almroth
1997 – 2006 Bo Lindberg
2007 – 2010 Ola Andersson

2009 tog årsmötet beslutet att till årsmötet 2010 lägga ner skytteförbundet och i stället ingå i skyttesportförbundet. 2010 tog årsmötet beslut om till årsmötet 2011 lägga ner ungdomsskytteförbundet och att även den verksamheten överförs till skyttesportförbundet.



Nisse Nordvall



Gustaf Eklund



K-E Ragnarsson



Lars Tideman

Individuella NM-tecken till Västerbottensskytta

År	Namn	Förening	Gren	Klass
1978	Kjell Wallin	Ramselefors	Skidfältskjutning	Seniorer
2002	Peder Vahlberg	Ramselefors	Fältskjutning	Seniorer

Individuella SM-tecken till Västerbottensskytta

År	Namn	Förening	Gren	Klass
1944	Helge Arm	Boliden	Skidfältskjutning	Seniorer
1945	John Westberg	Boliden	Skidfältskjutning	Seniorer
1949	James Warg	Boliden	Skidfältskjutning	Seniorer
1952	Henning Mellström	Norsjö	Skidfältskjutning	Seniorer
1953	Eivon Ivebo	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1955	Mauritz Warg	Boliden	Skidfältskjutning	Seniorer
1958	Gideon Lundqvist	Skellefteå	Banskjutning	Seniorer
1959	Tage Lundin	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1962	Gideon Lundqvist	Skellefteå	Banskjutning	Seniorer
1962	Sten Edlund	Umeå	Fältskjutning	Seniorer
1966	Tage Lundin	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1968	Thomas Westermark	Bastuträsk	Skidfältskjutning	Juniorer
1970	Krister Pettersson	Skellefteå	Skidfältskjutning	Juniorer
1971	Kjell Wallin	Ramselefors	Skidfältskjutning	Seniorer
1971	Lars-Gunnar Gruffman	I 20	Banskjutning	Seniorer
1972	Karl A Wiksten	Jörn	Vinterfältskjutning	Seniorer
1972	Krister Pettersson	Skellefteå	Skidfältskjutning	Juniorer
1973	Ragnar Burman	Umeå	Skidfältskjutning	Seniorer
1974	Jonny Semrén	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1974	Kjell Gruffman	Ramselefors	Vinterfältskjutning	Seniorer
1976	Curt Linerud	Rödå-Tavelsjö	Banskjutning	Seniorer
1976	Jonny Semrén	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1976	Ulf Axelsson	Brattby	Skidfältskjutning	Juniorer
1980	Åke Burman	Sävar	Skidfältskjutning	Juniorer
1981	Peter Almroth	Vilhelmina	Skidfältskjutning	Juniorer
1981	Jan Olov Nygren	Skellefteå	Kpist banskjutning	Seniorer
1982	Karin Karlsson	Ramselefors	Banskjutning	Juniorer
1983	Åke Burman	Sävar	Skidfältskjutning	Juniorer
1984	Peder Vahlberg	Ramselefors	Skidfältskjutning	Juniorer
1988	Erik Sjölund	Ramselefors	Skidfältskjutning	Seniorer
1992	Gillis Engman	Rundvik	Fältskjutning	Seniorer
1994	Jan Olov Nygren	Skellefteå	Kpist banskjutning	Seniorer
1995	Dan-Ivan Karlsson	Ramselefors	Skidfältskjutning	Veteraner
1995	Anders Brodin	Sävar	Skidfältskjutning	Juniorer
1996	Peder Vahlberg	Ramselefors	Fältskjutning	Seniorer
1996	Thomas Holmlund	Vännäs	Korthåll, ställningar	Seniorer
1997	Peder Vahlberg	Ramselefors	Fältskjutning	Seniorer
1997	Thomas Holmlund	Vännäs	Korthåll, ställningar	Juniorer
1999	Christian Lejon	Umeå	Korthåll, liggande	Juniorer
2000	Christian Lejon	Umeå	Korthåll, ställningar	Juniorer
2000	Curt Lejon	Umeå	Korthållsfält	Juniorer
2001	Thomas Holmlund	Vännäs	Korthåll, liggande	Seniorer
2002	Dan-Ivan Karlsson	Ramselefors	Korthåll, ställningar	Veteraner
2002	Gillis Engman	Rundvik	Fältskjutning	Veteraner
2003	Håkan Lidman	Skellefteå	Korthåll, liggande	Veteraner
2004	Dan-Ivan Karlsson	Ramselefors	Korthåll, ställningar	Veteraner
2004	Dan-Ivan Karlsson	Ramselefors	Banskjutning, ställningar	Veteraner
2004	Jan Olov Nygren	Skellefteå	Kpist, ställningar	Veteraner
2004	Curt Lejon	Umeå	Banskjutning, liggande	Seniorer
2005	Lars Möllsten	Umeå	Banskjutning, liggande	Seniorer
2005	Magnus Lindkvist	Umeå	Korthåll, ställningar	Seniorer
2006	Dan-Ivan Karlsson	Ramselefors	Banskjutning, ställningar	Veteraner
2007	Dan-Ivan Karlsson	Ramselefors	Korthåll, ställningar	Veteraner

Förbundssegrar vid SM till Västerbotten

År	Gren	Klass
1949	Fältskjutning	Seniorer
1953	Fältskjutning	Seniorer
1957	Fältskjutning	Seniorer
1974	Fältskjutning	Seniorer
1977	Fältskjutning	Juniorer
1979	Banskjutning	Juniorer
1979	Fältskjutning	Juniorer
1981	Fältskjutning	Juniorer
1981	Fältskjutning	Seniorer
1984	Fältskjutning	Juniorer
1985	Banskjutning	Juniorer
1986	Fältskjutning	Veteraner
1988	Fältskjutning	Juniorer
1988	K-pist banskjutning	Seniorer
1989	Banskjutning	Seniorer
1990	Liggande	Veteraner
1991	Banskjutning	Veteraner
1995	Banskjutning, liggande	Seniorer
1996	Fältskjutning	Veteraner
1996	Skidfältskjutning	Seniorer
2001	Korthåll, ställningar	Seniorer → ovan
2003	Korthåll, ställningar	Seniorer
2004	Korthåll, ställningar	Seniorer



Föreningssegrar vid SM till Västerbottensföreningar

År	Förening	Gren	Klass
1944	Boliden	Skidfältskjutning	Seniorer
1945	Boliden	Skidfältskjutning	Seniorer
1949	Boliden	Skidfältskjutning	Seniorer
1951	Norsjö	Skidfältskjutning	Seniorer
1953	Skellefteå	Skidfältskjutning	Seniorer
1959	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1969	Umeå	Skidfältskjutning	Seniorer
1971	Ramselefors	Skidfältskjutning	Seniorer
1972	Ramselefors	Skidfältskjutning	Seniorer
1973	Ramselefors	Skidfältskjutning	Seniorer
1974	Ramselefors	Skidfältskjutning	Seniorer
1975	Bjurholm-Balsjö	Skidfältskjutning	Seniorer
1976	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1977	Ramselefors	Fältskjutning	Juniorer
1978	Klimpfjäll	Vinterfältskjutning	Seniorer
1979	Ramselefors	Fältskjutning	Juniorer
1980	Ramselefors	Skidfältskjutning	Juniorer
1982	Stensele	Skidfältskjutning	Seniorer
1982	Ramselefors	Vinterfältskjutning	Seniorer
1984	Ramselefors	Skidfältskjutning	Juniorer
1985	Ramselefors	Fältskjutning	Juniorer
1986	Ramselefors	Fältskjutning	Juniorer
1988	Ramselefors	Skidfältskjutning	Juniorer
1988	Skellefteå	K-pist banskjutning	Seniorer
1989	Ramselefors	Skidfältskjutning	Juniorer
1995	Ramselefors	Skidfältskjutning	Veteraner
2001	Umeå	Korthåll, liggande	Seniorer
2003	Ramselefors	Korthåll, ställningar	Seniorer → ovan
2003	Bastuträsk	Korthållfält	Juniorer → t h
2004	Ramselefors	Korthåll, liggande	Juniorer
2009	Ramselefors	Luftgevär, stående	Seniorer



Slutord

MINNEN OCH FRAMTIDSTRO



Det roliga som man varit med om det är bland annat SM-segrarna som länet fått under den här tiden. Frivilligarbetet har också varit något att glädja sig åt. Inga funktionärer har fått betalt, de ställer upp på sin fritid, ordnar tävlingar, trampar vallar och ställer ut figurer mm. Tävlingarna har varit välorganiserade och man måste säga tack till alla dem som varit med som funktionärer, skyttar och inte minst till de anhöriga, som har lagt ned så mycken tid i de olika skytteföreningarna. Vi har till exempelvis, vad gäller ungdomen, en otroligt aktiv verksamhet på luftgevär där funktionärer, ledare och anhöriga gör en mycket stor insats.

Jag minns också styrelsearbetet. Det är bra många möten under ett år och en del har långt att köra för att komma dit. Mötena varar två timmar så det kan ta lång tid att köra bil än att sitta på mötet.

En lustig iakttagelse gäller traditionen, viljan att bli skytt går ofta i arv och de föreningar som har och haft skickliga skyttar får i sin tur nya goda skyttar, de yngre ser upp till de äldre. Det minns man ju själv, man fick följa med någon patrull med klass 5-skyttar, man själv lärde sig och de äldre lärde ut. Jag tror det här är en sport som är väldigt bra när det gäller att lära ut till yngre, att hjälpa varandra. Plus att man så att säga får en fadder.

FÖRNÄMLIG HEMSIDA

Något vi sticker ut med, det är faktiskt vår hemsida. Vi har många besök på den. När vi hade SM i Ramsele i 2009 så kunde man sitta och följa skjutningen sekund för sekund, skott för skott, hemma vid datorn. Jag träffade en gammal bekant söderifrån som var så fascinerad över denna möjlighet. Hans familj hade suttit och sett honom skjuta och kunde lite senare i telefonen kommentera hans insats!

Slutord skulle för min del bli en optimistisk syn på framtiden med den nya organisationen. Vad gäller olika funktioner så tror jag inte att det blir någon större skillnad. En skillnad är dock att man förr fick rätt mycket pengar av försvaret men nu är det i stort sett slut med den saken. Försvarsmakten stödjer dock femton skjutbanor som måste hålla en viss klass ur säkerhetssynpunkt för att man (försvaret) ska kunna använda dem.

Jag tror, på en god framtid tack vare att vi har skickliga skyttar, villiga styrelsemedlemmar och funktionärer och inte minst engagerade anhöriga med oss. Vi har kört parallella organisationer ett tag, de nya (funktionärerna) har kommit med på våra styrelsemöten. De har sett hur vi har jobbat och det har varit givande för alla parter.

NYTT SLUTORD LYDER: TACK TILL ALLA – OCH LYCKA TILL!

Thomas Jonsson
Styrelseordförande

